

1925 - 1950

Vanaf 1925 is het Mieke die zich ontfermt over het café.
Gert draagt de zorg voor het huishouden, Wout werkt bij de gemeente,
Toon draait de boerderij en Jan filosofeert vooral veel.

In de wintermaanden kwamen naast de voerlui, landlopers en zwervers,
ook de houthakkers en jagers zich warmen rond het open vuur. Zij
dronken koffie uit de teut van de moor die in de as van het vuur stond.

Lastige gasten werden door Mieke persoonlijk verwijderd,
indien nodig met behulp van de kachelpook of klomp.

Mensen met korte broeken werden niet bediend..

Zij konden hun geld beter aan fatsoenlijke kleding besteden.

De eenvoud van Mieke, maar ook de directe manier waarop zij gasten
aansprak, brachten haar in de loop der tijd bekendheid.



VINGERHOEDS
cafe & zalencentrum
SINDS 1827

Jan Vingerhoets was de langst levende
van de vier vrijgezellen.

Hij is zijn leven lang bij Mieke in
het café blijven wonen.

Twee van de vrijgezellen
sliepen indertijd in de opkamer
die nog steeds te vinden is
in 'de Geut' van het cafe.